

## Geuzenvelden fietsweekend Brugge op 13 en 14 mei 2006.

Van een goede gewoonte wordt best niet afgeweken. Naar jaarlijkse gewoonte puzzelden Lieve en Paul voor “ de Geuzenvelden “ een fietstocht in elkaar.

Met 31 waren we, 31 jonge en minder jonge sportievelingen, goed geluimd en in topconditie. De weersvoorspellingen waren niet zo rooskleurig, bewolkt met nu en dan een bui en 17C. Maar de weergoden waren ons goedgezind. Geen spatje regen, nu en dan zon, weinig wind. Perfect fietsweer.

Op onze eerste fietstocht verkenden we het “ **Brugse Ommeland** “ een rustige tocht doorheen de polders. Plezant rijden in een gezapig tempo in gezelschap van vele bekenden. We stopten aan het Permekemuseum om onze cultuur een beetje op te krikken. Permeke is een belangrijke Vlaamse expressionist. We onthouden van hem vooral de donkere schilderijen, zijn houtskooltekeningen en zijn vele vrouwelijke naakten zowel op doek als in steen. Wanneer zien we eens vele mannelijke naakten? We peddelden rustig verder, hadden de nodige rustpauzes om na 48 km in Brugge te belanden op een zonovergoten terras. Reuze gezellig en wat een service!

's Avonds stond een bezoek aan Brugge op het programma met aansluitend kroegentocht. Mieke was het eerste slachtoffer van de Brugse duiven, puur natuur. Het was nog warm genoeg voor een terras maar uiteindelijk ontdekten we toch de charme van de oude authentieke kroeg.

Zondag. Met 8 minder verschenen we aan de start voor onze tweede fietstocht, “ **de Kustroute** “, een tocht van 55 km. We reden door de binnenstad van Brugge, langs Lissewege, de vissershaven van Zeebrugge en de dijk in Knokke-Heist en verder langs de nieuwe “ Kustroute “. Prachtige fietsroute met veel afwisseling en al dat moois overgoten met een zacht zonnetje. We hebben echt geluk gehad. En onze fotograaf van dienst? Hij reed voor en achter en moest regelmatig een tandje bijsteken.

Terug aan de jeugdherberg, fietsen opladen en naar Schoten. Hoe het kwam weet ik niet maar Leo Adams vertrok met 11 fietsen op zijn kar maar kwam terug met 13.

Maar op de Geuzenvelden kan dit nooit het einde zijn van een weekend. In het Geuzenhofke wachtten Leo en Paul en hun crew ons op met een copieus avondmaal voorafgegaan van een aperitief met hapjes om alvast in de stemming te komen.

Voor een minimum prijs hebben we een maximum weekend gehad!

Bedankt iedereen die zijn steentje bijdroeg: Lieve en Paul die alles tot in de puntjes organiseerden met mooie routes, de nodige stops en een toertje extra inlasten als er iets speciaals te zien was. Een puike organisatie! En ook de kookploeg die geen moeite spaarde om ons culinair te verwennen en het wijkkomitee dat dit alles mogelijk maakte.

Tot volgend jaar!

Marleen De Vleeschauwer