

## Fietsweekend " De Biesboch" van 14 en 15 mei.

Net terug van een vermoeiend, winderig maar bijna droog WE in " De Biesbosch"

Het wordt een beetje een goede traditie. Ieder jaar organiseert het wijkcomitee , onder de kundige leiding van ervaren fietsers Lieve en Paul een fietsweekend om van te snoepen.

Dit jaar was het niet anders en met 26 fietsers waren we present voor een fietstocht in "De Biesbosch" één van de grote natuurgebieden van Nederland. Voor wie houdt van fietsen en natuur, een niet te missen kans.

"De Biesbosch" behoort door zijn veelzijdigheid tot de absolute top van de Nederlandse natuurgebieden. Op zaterdag 14 mei vertrokken wij , vergezeld van veel wind en een zonnestraaltje voor de "**Biesboschroute**" zo'n 40 km lang. Je hoeft niet veel van natuur te kennen om er te kunnen van houden. Een afwisseling van water, geulen, kreken, eilandjes, grasland en daartussen goede Nederlandse fietspaden. Een boottoertochtje en een museumbezoek stonden ook op het programma. Het was voor niemand een probleem om deze gevarieerde tocht tot een goed einde te brengen. Aankomst in de jeugdherberg waar we op het mooie terras ons eerste aperitiefje konden gebruiken en gezellig nakaarten.  
's Avonds stond er nog een beverwandeling op het menu. De beverburcht was er maar de bevers lieten zich niet zien.

### Zondag 15 mei.

Grijs en winderig weer. Door omstandigheden was onze groep verkleind tot 22 fervente fietsers. Vandaag werd het "**De Molenroute**" 55 km lang. Goed voorzien van spijs en drank ( we moesten Guido toch van één en ander verlossen ) vertrokken we richting "**Kinderdijk**". Draaiende molens getuigen er nog steeds van de strijd van de mens tegen het water.

Het was een gezonde, leuke en afwisselende tocht. 19 molens staan er dicht op elkaar. Een enig gezicht. Toch een beetje raar, Mieke telde 24,5 molens. En ze had toch alleen maar koffie gedronken....

Ondertussen waren we er achter gekomen dat de cafeetjes in Nederland al aardig op die van ons beginnen te lijken. En gezien je die mensen ook wat moet gunnen... En toen kwam de zon en die heeft ons niet meer in de steek gelaten, de wind trouwens ook niet. Ook de fauna is overal aanwezig in dit stukje natuur. Kroostrijke eendenfamilies, schapen, koeien, vogels...overal was iets te zien.

En 's avonds, en 's avonds is het goed en dat was nu niet anders. Met open armen en een uitgebreid koud en warm buffet werden we ontvangen in het " Geuzenhofke " waar bereidwillige handen ons verwenden met al dat lekkers.

Er rest mij alleen nog al de mensen te bedanken die dit WE weer tot een succes gemaakt hebben. Hopelijk hebben zij nog genoeg inspiratie en zin om nog zo'n paar WE te organiseren.

Groetjes,  
Marleen